



REJSBYEUROPOST

Oktober 2016 · 20. årgang · Nr. 89



TUREN TIL BRUXELLES SIDE 2



BRUXELLES SIDE 3



VELKOMMEN TIL MARTA SIDE 4



HILSEN FRA KAROLINE 15/16 SIDE 4



REE-START SIDE 6



EU-DEBAT SIDE 7



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kontor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk

BUSTUR TIL BRUXELLES

Tre tætpakkede busser, fyldt op af forventningsfulde efterskoleelever med mobiler, film og slik, har i dag sat kursen mod EU-byen Bruxelles.

-Der er fandeme stikkontakter! Jubler en pige på sæde nr. 38 og skubber de røde natbriller op i håret. Den heftige nyhed spredes hurtigt i hele bussen og fylder den med noget, der minder lidt om stemningen julemorgen i USA.

Digitaluret i bussen viser 08.06, men det er ni minutter foran. Motoren starter og sæderne vibrerer en smule, mens bussen dovent kører på gruset, på vej væk fra efterskolen. Alle halvover med hovedet lænet op mod vinduet. Det kan godt være, at deres øjne følger de kedelige marker, som bussen suser forbi, men deres tanker er allerede i Bruxelles - og nogle online.

Det sidste data skal bruges, inden busserne kører over den tyske grænse – mener de afhængige efterskoleelever i hvert fald. "Så går turen mod Bruxelles" og "Bruxelles nu!" popper op på Snapchat og fylder alle startsider på Facebook. Bussen

holder sit første stop ved Plus1. Nogle ivrige elever, der springer ud af den lumre bus, overraskes af kulden og fortryder straks, at de lod jakken flyde i bussen. Tankstationen bliver hurtigt

fyldt op, og de første hurtige elever ved kassen får sig et morgensurt blik af ekspedienten, som ser ud til at have stået der i alt, alt for lang tid.

Selv en kaffetørstig lærer, som følger duften af automatkaffe, er gået på jagt på den dyre tankstation efter livets eliksir.



BRUXELLES OG LUXEMBOURG

Mange ting er sket i løbet af det sidste år i det europæiske fællesskab. Brexit, Morten Messerschmidt og flygtningestrømmen som fortsætter.

Bruxelles og Luxembourg var destinationerne på den første rejse med Rejsby Europæiske Efterskole. De lange busture gjorde noget for fællesskabet. Man kom tættere på det store fællesskab, ligesom man også kom tættere på sin kontaktgruppe. Turen tog udgangspunkt i EU, og hvordan de forskellige institutioner virker inden for EU.

Det har været en super spændende tur. Med besøg i både Parlamentet, Rådet, EU-Domstolen og mange andre steder, var det en meget lærerig tur, med bunkevis af ny viden.

Museer blev der også besøgt, og iblandt dem var Magritte museet, som jeg selv var på. Det var en fantastisk oplevelse. Det var så smukt og anderledes. Alle de flotte malerier blev betragtet, og til de elever som har fransk, var der en masse læsestof.

Især var besøget i Europadomstolen interessant, synes jeg. Sten Frimodt Nielsen, den danske dommer som holdt foredraget for os, var spændende at høre på. Han var afslappet og let at kommunikere med.

En tur fyldt med forskellige kulturer, ikke blot i elevgruppen, men også i den storby vi lige var ankommet til. Alle vi elever kommer fra forskellige dele af landet og forskellige lande i verden, så der var fyldt med forskellige normer og ting, som man gør på ture. Der var respekt for alt og alle.

Det hele var nøjagtigt planlagt og det kunne mærkes i det tætpakkede, men spændende og sjove program. Lærerne havde gjort en hel masse ud af, at det skulle være en god og lærerig tur for os alle, og det lykkedes i allerhøjeste grad.

Hele turen var en kæmpe succes med masser af grin, ny

viden og nye bekendtskaber. Al den forberedelse vi har haft inden turen i samfundsfag og til morgensamlingen, har været med til at skabe en grundlæggende og meget god basisviden inden en så faglig tur.

Jeg kunne rigtig godt lide hele turen, men især Domstolen og Parlamentet står frisk i min hukommelse, når jeg tænker tilbage på turen.

Jeg elskede, at vi fik så frie tøjler, og at vi fik tilliden kastet i hovedet af lærerne, så vi havde frihed til at gå med dem, vi ville, og vi kunne selv administrere, hvor vi gik hen, så længe vi kom tilbage på det aftalte sted, på den aftalte tid.

Turen endte med lækker aftensmad og en masse gode historier i rygsækken, som skulle fortælles til dem derhjemme.

LAURA ROBSTRUP



Tilbage i bussen skramles der med Haribo-posere, idet vi krydser den tyske grænse. Et par piger bagerst i bussen sidder stadig og futter haltende data af, men nu til vanvittige priser. Modsat dem har nogle andre oppe foran for længst slået data-roaming fra og flyfunktion til, for at være på den sikre side.

UM-rejseklar-appen fortæller, at vi er i Holland, men uden for de lidt beskidte busvinduer er der hverken møller eller tulipaner.

-Uhh, det' så svært at vær' så go! skråler hele bussen i kor. Regnen pisker mod bussens ruder, imens tordenen buldrer i baggrunden. Tæpperne er midlertidigt blevet trukket mest muligt op. Eleverne fumler med igen at få deres sko på. Bussen er nemlig stoppet. Udenfor står læreren Rasmus, med vådt skæg og kurve med maste madpakker. I en vis fart får hver mand nakket sin madpakke og sætter kurs mod toiletterne.

Hvert eneste af bussens pink gardiner er efterhånden blevet trukket for, derfor kan den, i dette øjeblik, sagtens sammenlignes med den lyserøde panter. Både bagved og foran den er en helvedes lang kø, som bevæger sig i et tempo, der vist ikke engang kan kaldes for "bevægelse".

Lyden af et åndsvagt mobilspil, er det eneste der forstyrrer stilheden. I hvert fald lige indtil at den anden lærer i bussen, Susan, vækker hele bussen med en besked over højttaleren:

-Der er kun små tyve minutter til den næste tankstation, så I kan godt begynde at tage sko på og vække jeres sidemakker, hvis de stadig sover.

De trætte elevers første og eneste lyd, efter deres pludselig afbrudte skønhedssøvn, er et fortvivlet støn. Alligevel trækker et par stykker deres udtrådte sko på.

Der er stille i den iskolde bus. Gåsehuden breder sig på både ben og arme, på grund af den unødvendige aircondition. Alligevel slumrer hele bussen hen.

-Cirka 45 minutter og så er vi der! Læg mærke til at skiltene står på tre forskellige sprog; flamsk, tysk og fransk. Beordrer Susan - som er en af de to lærere i bussen - næsten jublende.

Der skramles med gammelt slikpapir og bøvlles med af få de store lune tæpper proppet ned i de stakkels små Fjällräven-tasker. Lamperne i bussen tændes, de giver et koldt blåligt lys.

MIE SCHACK POULSEN

REJSBY I HJERTET AF EU

Europa-Parlamentet er, for omkring 150 unge både drenge og piger, et af de første stop på deres fælles Bruxelles-tur med det formål bl.a. at give eleverne et indblik i EU. På deres vej bliver de mødt af den danske cheftolk Lene.

Lene laver en lidt hektisk entré ind i det rum, hvor eleverne ellers sidder mere eller mindre koncentreret og lytter til, hvad deres tildelte dansktalende guide, Henrik Werner Hansen, fortæller om Parlamentet i praksis.

Lene er en ældre kvinde, elegant klædt og med opsat hår, dog med en mindre formel blomstret blazer. Hun har sit Id-kort til Parlamentet hængende rundt om halsen i en snor, som hun helt sikkert ikke har fået udleveret, men selv investeret i, fordi lige netop den kæde i sølv klæder hendes elegante udseende.

Lene er cheftolk i EU - den største tolkeforbruger i verden. Hun behersker sprogene dansk, nederlandsk, fransk, engelsk og lidt tysk. Ud over det har hun hele tiden lysten til at lære nye sprog og på den måde opdage nye kulturer, som hun selv fortæller det. Netop nu er hun i gang med at lære kinesisk, "men det kan vist godt blive en længere proces", siger Lene selv med et smil på læben.

Mens Lene sidder og fortæller i høj stil og med en enorm indlevelse om, hvordan tolkning i Parlamentet i praksis fungerer, og hvordan man opnår at

blive tolk, ryger nogle bestemte og andre lidt mere forsigtige hænder i vejret. De unge er specielt interesseret i, hvilke udfordringer jobbet byder på, og hvilke professioner hun har haft før i tiden.

"Ja, der er ting, som man ikke kan tolke, som man ikke forstår", overgiver Lene sig. Hun fortæller bl.a. om en tale, hun en gang skulle tolke efter skyderiet på Utøya, hun bruger udtrykket: "Den står meget klart i min erindring", og det er tydeligt at se, at netop denne tale gjorde indtryk på hende. Men hun fortæller også om, at det kan være svært at tolke nogle meget radikale ting, som

man er dybt uenig i, men også at man nogle gange støder ind i ord, som man ikke kender, og det kan man ikke gøre noget ved, fordi man kun kan gøre sit bedste.

Lene bor til dagligt i Holland med sin mand, men er oprindeligt fra Danmark, alligevel siger hun til sidst: "Jeg føler mig som europæer".

De unge bryder ud i snak, ligeså snart de træder ud ad Parlamentet, det har været nogle intense timer, men stemningen er god.

SIMONE VINTHER JUSTESEN





KÆRE ELEVHOLD 16/17

Mit navn er Karoline Meulengracht, og jeg afsluttede det mest fantastiske kapitel i mit liv, for omkring 3 måneder siden, i Rejsby. Jeg håber, at I alle er faldet rigtigt godt til, kommer godt ud af det med jeres roomies og nyder at være der, trods jeres nervøsitet.

Som erfaren, tidligere efterskolelev, på netop denne skole, har jeg nogle tips og gode råd til jer, som jeg vil bede jer alle sammen lytte rigtigt godt til og tage til jer.

De dage, I nu er i gang med at tage hul på, er nemlig kun indledningen til den historie, I kommer til at tænke tilbage på om 46-47 uger. Den historie, jeg tænker tilbage på nu, er et år med de mest fantastiske mennesker i hele mit liv. Kig jer omkring. De mennesker, I sidder sammen med, kommer til at have voksende betydning for jer igen-

nem hele dette skoleår. Dem, du sidder ved siden af, skråt overfor. Selv lærerne kommer til at betyde meget mere for jer, end I kan drømme om. Når jeg skriver dette, har jeg en klump i halsen. Jeg ved nemlig, at jeg ikke kommer til at sidde, som I gør nu, én enkelt gang mere. Men nøj, hvor ville jeg dog ønske mig en enkelt dag mere! En helt normal dag i den lille flække, de kalder Rejsby. Den flække, hvor man hver eneste morgen løber for at nå morgenmaden 7.30, hvor man ruller med øjnene, når Karsten stiller sig op på podiet i foredragssalen og begynder at snakke om Brexit eller flygtningekrisen. Den klasse, hvor alle eleverne håber på, at Berit ikke giver flere C-del's afleveringer for, eller Bent flere kemirapporter. Jeg ønsker mig tilbage til de dage, hvor vi fik ris til frokost, den frokost som blev præsenteret på sønderjysk. Jeg savner hverdagen. Jeg savner Rejsby.

Men nu er det jeres tur. Nyd hele opholdet. Selv de dage I egentlig helst gerne bare vil have overstået. Prøv at lade



"WHAT'S AN EFTERSKOLE?"

A highly popular question, that many of my friends asked me before I moved to Denmark. What kind of school are you going to be working at? Why is the school only available to 9th and 10th graders? Why do they study the subjects they do? Where is Ribe? Is it near Copenhagen? Etc.

Panicking, I would try to come up with an answer pieced together from Youtube videos and articles read here and there. Basically, I had no real idea of what was expecting me in reality. That is how I packed my two suitcases with random stuff and with an excited but confused

mind got on the plane from Bergamo towards Denmark and started my new adventure.

The perplexed goodbyes of my friends were good fuel for the many doubts that I am living with here right now. Some of the doubts are becoming way lighter with time, some others will be answered in time. What do I know about an Efterskole now? I will repeat what you guys that meet me every day in the halls at school, or see me wandering aimlessly in search of a particular lesson, with high (unfounded) hopes of having understood the schedule, are already expecting me to answer: I don't know!

I understand just one thing with more certainty every day: Efterskole is a space that we build together, by being ourselves and challenging our convictions, prejudices, assumptions, trying to find that fleeting grey area in common.

A much repeated answer then, but it will be our story to build, our responsibility and our fun! Let's go!

MARTHA MIGLIORANZA



være med at skynde jer igennem dagene. Træk dem ud, så det føles som om, at I får flere minutter serveret. Jeg vil også gerne bede jer alle om at komme ud fra værelserne. Jeg startede med at bo i værelse 70, med tre andre prinsesser. Den ene af disse, havde meget hjemme i starten - dette er selvfølgelig også helt okay! - og blev derfor på værelset i de første mange uger. Lad være med dette! Kom ud af værelset! Snak med ALLE! I skal ikke være bange for at spørge nogle af de mennesker, I ikke umiddelbart tror, I klinger med, hvad de hedder, og hvor de kommer fra. Start en samtale og lær folk at kende. Lad for Guds skyld være med at dømmes på udseendet og dan jer en fast omgangskreds fra starten. For som alle sikkert allerede har fortalt jer, så skifter den kreds flere gange i løbet af året.

I skal også huske at følge med i samfundsfagstimerne og lytte til nyhedsoplæseren. Det får I brug for senere, for vores kære 4 champions inden for denne kategori, (ja, det er Karsten, Niels, Susan og Mads) laver nemlig en fin, lille ekstra prøve i dette fag, som I i starten vil grine af, men senere finde

utrolig nyttig. Da jeg første gang tog denne test, kiggede jeg forsigtigt rundt i hallen på alle de andre elever og tænkte: "Jeg kan da for helvede ikke være den eneste, der ikke kan nævne 6 parlamentarikere?"

Efter vi havde taget den 2-3 gange, var de 6 parlamentarikere dog ikke et specielt svært spørgsmål. Men gør jer selv den kæmpe tjeneste at skrive en helvedes masse notater, og: PAS GODT PÅ JERES EU-SAMFUNDSFAGSKOMPENDIE! Det er jeres lille bog med guldkorn.

Jeg ønsker jer alt godt. Husk, at Rejsby stadig er fremtid for jer. Det skal I ikke undervurdere.



KAROLINE MEULENGRACHT, ÅRGANG 2015/16

SET FRA FORSTANDERENS STOL

Vi er begyndt med det største elevhold i efterskolen historie, og eleverne er med fynd og klem samt en masse omstillingsparathed gået skoleåret i møde med en positiv og nysgerrig indstilling. Vi udfordres lidt af byggeriet i øjeblikket, i og med at den nye værelsesfløj, nye klasselokaler samt opholdsområde først står færdigt efter efterårsferien. Det medfører lidt støjgener og støv rundt omkring, mens sammenbygningen gøres færdig, men inden længe får elevholdet fuldt udbytte af de nye faciliteter og så glemmes tiden med generne hurtigt. Oftest har man det sådan, at når udfordringen er overstået, står man tilbage med en erindring udelukkende om alt det gode, man har oplevet.

Vi havde en fantastisk tur til Bruxelles og Luxembourg, og nye institutioner slog dørene op for vore elever. Det er fantastisk, at vore elever har set og oplevet både Parlamentet, Rådet, NATO, EU-retten, tolkesystemet, MEP'ere samt Europaskolen. Ofte lader disse institutioner ikke grundskoler besøge dem, men med gode kontakter og gode elever, der udviser spørgelyst og interesse, giver det adgang for de kommende elevhold - på samme måde, som tidligere elevhold har banet vejen for det nuværende.

Vi har netop modtaget besøg fra Dijon, som er den ene af syv forskellige udvekslingsskoler. Besøgene er kardinalpunkter i arbejdet med at gøre eleverne, både vore egne og de udenlandske, bevidste om

de fællesskaber de tilhører, idet de ved disse besøg får indblik i egen og andres hverdag. Dette perspektiverer til kulturen, som eleverne selv er en del af, men giver også billede af, hvordan andre lever og agerer. På denne måde øges bevidstheden og med et Europa, hvor sammenhængskraften konstant udfordres, er gensidig kulturel respekt og forståelse et endnu større krav, hvis samhørigheden skal fortsætte.

Vi fortsætter ufortrødent arbejdet med at bevidstgøre de unge om de fællesskaber de tilhører, både nære, hvor det at bo sammen med en anden kræver opmærksomhed og tolerance, til det at tilhøre en nationalitet samt til det fjernere europæiske og globale perspektiv. Arbejdet kræver opmærksomhed og dialog samt fleksibilitet, når det ikke kun handler om at få stillet egne behov, men også at lytte til andre. Det er noget vi har brug for hele livet, men at øve sig i trygge rammer med tydelige voksne omkring én, er bestemt et godt udgangspunkt for at lykkes fremover.

Med ønsket om et godt efterår

Brian Olsgaard Bastiansen
Forstander





ET NYT ÅR

Den 3. august 2016 var en solskinsdag på Sjælland, men dog en regnvejrsdag over Fyn og i Jylland.

Jeg er en pige, som er født og opvokset på Amager, dog elsker jeg bilture, så de 4,5 times kørsel til Rejsby Europæiske Efterskole var ikke så slem. Jeg havde pakket mine ting nogle dage op til afrejsen til Rejsby, og selvfølgelig havde jeg også de obligatoriske huskelister, som enhver forælder pådutter deres børn at bruge. Facebook blev ihærdigt brugt til at lave messenger-grupper, med dem man nu skulle til at gå i klasse med og være i kontaktgruppe med.

Min familie, bestående af min tvillingsøster, storebror, mor og far, trillede stille og roligt ned ad villavejen i Kastrup i familie-Ford'en og kørte mod Rejsby Europæiske Efterskole. Jeg var spændt, og mens vi sad lidt i kø hist og pist, reflekterede jeg over, hvorfor jeg lige netop havde valgt Rejsby Europæiske Efterskole. Rejsby er delt op i to på en måde, de er meget glade for sprog og samfundsfag. Jeg var, og er stadig, fascineret af den sidste del, samfundsfag. Siden jeg var en lille pige på 9 år, har jeg interesseret mig for, hvorfor nogle synes, at den ene kandidat skulle være statsminister og ikke den anden kandidat.

Man er på ingen måde delt op i grupperinger på Rejsby.



”... det er også et fællesskab, som folk gør en dyd ud af at være medlem af”

Det er ikke sådan, at hvis man er sproglig interesseret, så snakker man ikke med dem, der er samfundsfaglig interesseret, man mærker faktisk ikke til det. Rejsby Europæiske Efterskole er ikke bare en efterskole, hvor det faglige niveau prioriteres højt, det er også et fællesskab, som folk gør en dyd ud af at være medlem af. Der er dog altid tid til lidt alene-tid, hvis det er det, man har behov for.

Hele bilturen på vej til skolen var god, jeg glædede mig til at se folk og lære en masse nyt om både mig selv, men også til mødet med de andre. Ingen knude i maven, bare glæde og spændthed. Lige indtil vi kom til vejskiltet "Rejsby", som så fint stod i vejkannten. Lige her begyndte den kendte "knude" i maven at stikke frem, og jeg husker tydeligt mig selv sige til min mor og far: "Jeg vil ikke alligevel, kan vi ikke bare køre hjem igen?", dertil svarede min far med et smil på læben: "Argh, nu er vi så tæt på bare at kunne sætte dig af, så vi andre kan komme i Fleggaard".

Vi stoppede ikke, men kørte ind på parkeringspladsen og parkerede. Imod mig kommer en af de kvindelige lærere og giver mig en nøgle, mens hun nævner, hvilket nummer jeg skal bo i.

Det var et tomandsværelse og da min roomie ikke var kommet, stod jeg ihærdigt og prøvede at finde hende på Facebook, for at se, hvem jeg nu skulle dele værelse med. Hun var ikke til at finde på Facebook, og jeg pakkede derfor ud med hjælp fra hele familien.

Indtil videre har jeg haft 8 rigtig fine uger. Jeg har selvfølgelig været lidt uenig med enkelte og har været nødt til at snakke nogle ting igennem. Sådan er det jo engang i mellem, at der er nogle få kontroverser, der lige skal løses, men så længe at alle er modne og gerne vil løse den

pågældende kontrovers, bliver det hele jo hurtigt godt igen.

Jeg har personligt aldrig været så meget et familiemenneske, så hjemve har jeg ikke haft ret meget af. Der er dog noget særligt over at komme hjem i en weekend og se ens mor eller far, der har knoklet i køkkenet for at servere ens yndlingsret. Derudover er det fantastisk at mærke ens søskendes kram og opmærksomhed, fordi man ved, de har savnet én.

Skolen tilbyder kvalificeret og god faglig undervisning. Jeg valgte, udover samfundsfag, også skolen pga. dens valgfag. Der er valgfag til en bred smag, hvilket gør det muligt at fx spille fodbold eller håndbold efter en linjesamfundsfagstime.

Rejsby Europæiske Efterskole er et fantastisk sted, hvor man kan få lov til at udfolde sig på mange måder. Jeg er utrolig glad for, at jeg har valgt skolen.

CECILIE H. PLÆHN



Hvad er EU's fremtid



Rejsby Europæiske Efterskole

Torsdag den 27. oktober 2016

Program

19.00 Velkomst og oplæg om EU's fremtid med udgangspunkt i nuværende udfordringer v/Oplysningsforbundet DEO

19.35 Debat om EU's fremtid:
- Henning Hyllested (Ø), MF
- Anni Matthiesen (V), MF
- Troels Ravn (A), MF

20.45 Afslutning

Deltagelse er gratis

Arrangeret af


efterskoleforeningen


Europabevægelsen

DEO

DANSK
Friskoleforening



Arrangementet er støttet af

EUROPA
nævnet

42	Uge 42	Efterårsferie Eleverne kommer tilbage til skolen søndag den 23. oktober fra kl. 16.00 og senest kl. 21.00
43	27. oktober 27. oktober	EU-samfundsfag fagdag Klokken 19.00-20.45 EU-debat: EU's fremtid midt i flygtningeudfordringerne, Brexit-afstemningen og Danmarks fremtidige rolle i det europæiske samarbejde. Alle er velkomne.
	28. oktober 29. oktober	Engelsk fagdag Gl. elevdag 16.00-20.00. Husk tilmelding
44	1. november 3. november 4. november 4.-6. november	Værelsesbyt. Mulighed for at ønske nyt værelse og ny værelseskammerat Kulturel aften: Det amerikanske præsidentvalg Forældresamtaler for skolens tre 9. klasser fra 13.00-18.00 Søskendeweekend. Søskende er velkomne fra fredag til søndag, men de må også gerne komme lørdag formiddag eller tage hjem lørdag aften. Nærmere oplysninger på skolens hjemmeside og med forældrebreve efter efterårsferien.
45	7. november 10. november 11. november	Skolens dramalærere indbyder til casting til årets musical Kulturel aften Forældresamtaler for skolens fire 10. klasser fra 13.00-18.00 Begge dage afvikles samtalerne som en "Lærermesse" - forældrene bestemmer selv, hvornår de kommer, men gerne så tidligt som muligt.
46	Uge 46	Obligatorisk brobygning for 10. klasserne, der besøger gymnasiet, IB i Esbjerg, handelsskolen, HTX, social- og sundhedsskolen eller teknisk skole. Vi samarbejder med skolerne i Ribe og Esbjerg.
47	Uge 47 24. november 25. november	Dramaug. Musikere, dansere, journalistiske reportere, lydteknikere, skuespillere og sceneteknikere pukler for at få lavet en festlig og underholdende forestilling. Besøg fra Chartres - afrejse onsdag den 30. november Klokken 19.00: Forældre og familiemedlemmer samt andre interesserede inviteres til premiere på dette års forestilling.
48	1. december	Årets store julefrokost. Køkkenet inviterer elever og ansatte til sønderjysk julefrokost. Aftenen slutes af med julebanko.
49	7.-9. december 9. december	Euroscola. Vi deltager i et projekt udarbejdet af EU-Parlamentet og som foregår i Strasbourg U3. Skoleårets 3. uddannelsesdag byder på besøg af tidligere REE-elever, der kommer og fortæller om det at gå på gymnasiet, på hf, på handelsskolen og på teknisk skole. Om eftermiddagen afholder vejlederne den årlige jobmesse, hvor forældre kommer på besøg og fortæller om deres uddannelse, job og karriereveje.
50	Uge 50	OSO for 10. klasserne og almindeligt skema for 9. klasserne
51	18. december 19. december 19. december	Kl. 15-19.45: Undervisning for 9. klasserne og fremlæggelser for 10. klasserne Fremlæggelser Gallaaften for elevholdet. Et af årets absolutte højdepunkter med julegudstjeneste, traditionel julemiddag og julebal.
	21. december	Juleferie klokken 14.50
1	Uge 1	Ankomst efter juleferien onsdag den 4. januar med undervisning klokken 16.00.



Bestyrelsen

Formand: Hans Henrik Philipp
Horsbølvej 16, Rejsby
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 36 70
rejsby-vinduer@mail.dk

Næstformand: Jens Germann
Sønderager 5, Frifelt
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 32 87
germanns@bbsyd.dk

Mie Møller, Rejsby
Niels Peter Brodersen, Rejsby
Lars Jensen, Rejsby
Karin Clausen, Rejsby
Kirsten Schultz, Ribe

Redaktion: Susan Wiener Jørgensen, susanwiener@gmail.com
Berit Søndergaard Larsen, lustrupvej32@gmail.com
Forstander: Brian O. Bastiansen, bb@rejsby-efterskole.dk



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kantor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk