



REJSBYEUROPOST

December 2016 · 20. årgang · Nr. 90



DRAMAUGEN SIDE 2



BESØG FRA DIJON SIDE 5



SØSKENDEWEEKEND SIDE 3



EUROSCOLA SIDE 6



BESØG AF LYCEE FULBERT SIDE 4



SPROGCAMP 2016 SIDE 7



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kontor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk



DRAMAUGE

Dramaugen faldt igen over Rejsby. I år var det en helt ny musical, der skulle prøves kræfter med. Det var en lang uge, som gik meget hurtigt. Musicalen hed: 1929 - en Gangstermusical. Vi startede ud mandag morgen med at gå ud i de grupper, vi var meldt på. Vi havde ugen forinden skullet melde os på et af de forskellige hold. Vi kunne vælge mellem bl.a. nyheds-holdet, make-up og kostumer. På nogle af disse hold var der mere pres på end på andre. Nyhedsholdet mærkede ikke et lige så stort pres som f.eks. kostumer og make-up.

Da vi mandag efter rengøringen, samledes i foredragssalen, stod den på de første REEardo News. Det var nyhedsholdet, som havde stået for at skolen kunne få de første nyheder fra dramaugen. Der blev grinet højlydt, da dagens joke kom.

Efter samlingen fortsatte det hårde arbejde. Skuespillerne sad ovre i Barcelona og kørte manuskriptet igennem et par gange. Skuespillerne gik efterfølgende på skift hen til kostumer og make-up for at få prøvet deres look.

De fleste grupper sluttede lige inden aftensmad. Efter en hård dag gik alle trætte og udmattede i seng med tanker på tirsdagens hårde arbejde.

Dagen startede med at alle mødtes i deres respektive lokaler med god stemning. Inde i nyhedslokalet, Strasbourg, var der ligeledes god stemning, på trods af trætheden der svævede i luften.

Den gruppe, jeg var i, lavede en videodagbog. Det var rigtig fedt at komme ud og mærke stemningen mellem alle de hårdt arbejdende sceneteknikere, skuespillere og ikke mindst lærere. Humøret var højt, selvom alle vidste, at der stadig var en lang, hård uge forude.

Onsdag kom der gæster fra Chartres til 10.a. Alle ventede i spænding på at de ankom.

Skuespillere og musikere fra 10. a havde desværre ikke så god mulighed for at være sammen med deres franske udvekslingselev. Dog var humøret stadig højt og tiden gik, og den gik meget hurtigt. Der blev øvet til højre og venstre. Franskmandene var ankommet til et væld af oplevelser. Selvom det blev aften og man egentlig havde fri, så blev alle alligevel ved med at arbejde på de ting, de var blevet sat til. Dem som lavede REEardo News filmede lidt til dagen efter, skuespilleren øvede og lys og lyd prøvede at få det til at fungere.

Torsdag eftermiddag havde vi den første gennemspilning af stykket. Det var spændende at sidde på sidelinjen og se på. Skuespillerne, danserne og musikerne havde en lang aften forude, men de klarede den. De øvede og øvede og tog scener om igen et par gange, men det var det, der skulle til, for da det blev fredag, så gik det store brag løs. Fredag morgen var der en mærkelig, men god stemning, i luften. Alle var nervøse, det var ikke kun skuespillerne, men også alle os andre. Torsdagens gennemspilning var afsluttet og en ny gennemspilning blev kørt. Alle var udkørte, men spændte. Folk var trætte, det kunne mærkes, men alle blev alligevel ved med at kæmpe for at få det færdigt.

Da vi nåede fredag aften og anden gennemspilning var i hus, blev det tid til at gøre klar til premiereren. Nervøsiteten sværmede rundt på skolen. Forældre, søskende, venner og mange flere begyndte lige så stille at ankomme til skolen. Stykket gik i gang, og alle klarede den med bravour. Klapsalverne lød, da hele skolen stod på scenen og sang: "Bottoms er the Shit".

LAURA ROBSTRUP



SET FRA FORSTANDERENS STOL

Vi er færdige med byggeriet og det har været en fornøjelse at tage det i brug med dejlige værelser, opholdsrum, udeområde og klas-selokaler. Faciliteterne fremstår indbydende og giver plads til alle efterskolelivets mange facetter med både samvær, skole og fritids-liv i én skøn forening. Eleverne har indtaget rummene, og hurtigt glemmer vi, at vi ikke havde de faciliteter før sommerferien.

Vi arbejder i øjeblikket med nogle af eleverne på at få fortalt og nuanceret vores historie om, hvad et år på Rejsby giver. Det er fantastisk interessant at høre elevernes syn på efterskolen og deres tanker om, hvad den omskiftelige hverdag giver af indsigt hos dem selv og hos andre. Vore udvekslinger og de anderledes dage giver oplevelser og masser af glæde og højt humør. Vi fremstår i nogens optik udelukkende som en gymnasieforberedende efterskole, hvor det er bøgerne, der er toneangivende. Vi er fagligt funderet, især med samfundsfag, sprog og naturfag, men der skal ikke være tvivl om, at efterskoleformens mangfoldighed lever i bedste velgående. De unge lærer om og danner fællesskaber, de bliver bevidste om nye og anderledes måder at gøre tingene på. De alternative uger danner basis for konstante møder med nye mennesker, for selv om man bor på efterskole sammen, lærer man hinanden at kende gennem forskellige oplevelser i løbet af året. I dramaugen viste

eleverne eksempelvis helt nye sider af sig selv, og det samme gjorde sig gældende for de elever, der deltog i Euroscola i Strasbourg. Samtidig med en faglig og personlig udvikling har vi også plads til at dyrke kreative, idrætslige og musiske interesser, så der er plads til en alsidig rejse gennem efterskoleåret her i Rejsby. Som et af eksemplerne herpå, tilbyder vi nu valgfaget Makerspace, der er et begreb fra IT-verdenen. Her arbejder vi med droneflyvning, 3D-print, 3D-modellering, robotteknologi og elektronik, der, i en skøn blanding, på denne måde bliver til innovation.

Vores sprogcamp i uge 7 er blevet en tradition. Ugen giver rigtig god anledning til at møde efterskolelivet, og det sammenhold deltagerne opnår på blot fem døgn, er helt særegent og en god forsmag på efterskolens potentiale. Kender du nogen som kunne være interesserede, skal de være hurtige, så se mere herom på vores hjemmeside.

Med ønsket om en god vinter og et godt og lykkebringende nytår
Brian Olsgaard Bastiansen Forstander



SØSKENDEWEEKEND PÅ REJSBY EFTERSKOLE

Gensynsglæden var stor, da glade søskende forenedes om fredagen til sjov og hygge.

Lørdag klokken 9 var der morgenmad med buffet og et par ord om, hvad dagene ville bringe – så var vi i gang. Der var ingen tvivl om, at det må have været længe siden, søskende havde fået snakket ud om alt mellem himmel og jord, den høje summen af stemmer der snakkede, gjorde det i hvert fald helt klart!

Fra morgenstunden stod der boldspil på skemaet, hvor man kunne vælge at spille fodbold med kopper for øjnene, høvdingebold og hockey. Der blev givet fuld gas og brændt noget energi af!

Har du ikke hørt ordet "Flag football"? Nej, det havde jeg heller ikke. Men det blev der hurtigt lavet om på. Først en intro-

duktion af hvad amerikansk fodbold rigtig er, efterfulgt af, at vi selv skulle ud og prøve kræfter med det. Dog på en mere blid måde, så vi var fri fra voldsomme skader. Her fejlede kampgejsten bestemt heller ikke noget!

Næste stop var kreativt værksted. Her kunne du få lov til at slippe de kreative tøjler løs, ved fx at male et flot maleri eller lave dit helt eget armbånd.

Selvfølgelig skulle vi også lige hilse på vikingerne, ved selv at være dem for en kort stund. Med reglerne i orden og den rette indstilling, var vi klar til selv at gå i kamp med sværd! Med livet som indsats ...

Om aftenen stod den på folkedans, hvor der kun var glade ansigter!

Søndagen stod på det samme, så vi kunne nå så mange tilbud som muligt.

Og så var det tid til at sige farvel til søskende og en super god weekend!

EMMA OG CAROLINE HAUGAARD RASMUSSEN





BESØG FRA DIJON

To måneder efter skolestart var det endelig blevet tid til at få besøg fra Dijon. Jeg husker tydeligt, hvordan nerverne sad uden på tøjet, da hele 10. d ventede i spænding ved indgangshallen. Et par sms'er var allerede blevet udvekslet med min partner Augustine, som heldigvis virkede utrolig sød og imødekommende.

Efter et par timer med introduktioner og ice-breakers gik turen mod Brørup, hvor Augustine og jeg skulle hilse på min familie. Den første aften brugte vi på at lære hinanden at kende, og vi opdagede hurtigt diverse kulturelle forskelle. Vi syntes begge, at det var utroligt, hvor stor forskel der var på landene til trods for, at de ikke ligger langt fra hinanden. Om lørdagen stod vi tidligt op og kørte med mine forældre

til København, hvor vi havde mange oplevelser i vente. Vi brugte de første timer på at se en masse seværdigheder som Den lille Havfrue og Nyhavn. Snakken gik, og Augustine, som var meget interesseret i litteratur, var helt vild med Den sorte Diamant. Da vi skulle hjem om aftenen, tog vi forbi mine bedsteforældre, hvor vi fik traditionelt dansk flæskesteg med brun sovs og kartofler. Heldigvis syntes Augustine både om maden og den danske familiehygge. Snart blev det søndag aften, og vi skulle tilbage til efterskolen. Efter en lang men hyggelig weekend var det dejligt at se venner og veninder samt få en kort pause fra livet som værtinde. Størstedelen af de danske elever havde nydt deres weekend, og der blev ivrigt fortalt om både gode og dårlige oplevelser.

De efterfølgende dage gik utrolig hurtigt, og vi fik lavet alt fra folkedans til cake or death konkurrence. Derudover var vi også i både Ribe og Jelling, hvor vi viste de franske exchange students en smule af den danske historie.

På den sidste dag spurgte jeg Augustine, hvordan hun havde oplevet opholdet. Hertil svarede hun smilende: "I must admit that it is pretty different from home, but it was utterly great! I had a lot of fun, and I am genuinely happy because I had the opportunity to come here and meet you and your family!" Alt i alt var besøget en rigtig god oplevelse. Det var spændende at lære om en anden kultur, men også udfordrende, da man hele tiden skulle være klar socialt. Jeg taler stadig med Augustine i dag og ser frem til nye oplevelser og udfordringer, når jeg skal besøge hende til marts.

MARIE JOSEFINE JACOBSEN, 10.D



”... vi opdagede hurtigt diverse kulturelle forskelle”

EFTERSKOLEN I REJSBY FÅR IGEN BESØG



Den lille efterskole i Sydvestjylland har igen haft besøg fra udlandet. Denne gang var det fra byen Chartres i Frankrig og stille rejses spørgsmålet om, hvorvidt Rejsby bare er en efterskole eller om den egentlig er et smugkig ud i en langt større kulturel verden

Rejsby Europæiske Efterskole har ry for at være sprog- og samfundsfagligt stærke, og det lever de igen op til. Ugen op til et af skoleårets højdepunkter, dramauge, formåede efterskolen at modtage en fransk udvekslingsklasse. Dette foregik upåklageligt godt, selvom værtsklassen, 10. A, havde mange skuespillere iblandt og

derfor var travlt beskæftiget de første par dage de franske udvekslingselever var på efterskolen. Dette blev dog ikke set som værende et problem, for de resterende elever, som ikke havde roller på scenen eller hos lys/lyd stillede op som supplement i stedet for.

Hjemme på weekend

Da elever og lærere havde præsteret deres ypperste fredag aften til premiere på dramaugens hårde arbejde og skuespil, skulle de franske elever med hjem på weekend. Der blev delt mange ideer til beskæftigelse af de franske elever i 10. A, men kun få kom til at opleve de samme ting. Vesterhavet, Vikingemuseum, storcentre, Tivoli og forskellige storbyer. Mulighederne var mange, men hvordan skulle man vise den danske kultur bedst,

var et hyppigt spørgsmål. Ingen konklusion og intet facit blev fundet, men oplevelser fik de og overraskede var de. Sjældent havde de set sådan en levende natur, sjældent havde de prøvet noget så fjernt og sjældent havde de følt sig hjemme på så kort tid.

Sprogbarriere

Selv en sprogfaglig efterskole kan blive udfordret på deres evne til at kommunikere, og det skyldtes ikke mangel på engagement. Engelsk var det foretrukne kommunikationssprog, selvom mange af eleverne fra Frankrig kun havde haft engelsk svarende til de danske elevers tysk. Dette skabte et tomrum. Et tomrum, som ikke kunne fyldes af ren engagement eller aktiviteter. Dette blev heldigvis set som en udfordring, og dermed førte det til alternative samtaler og alternative måder at gøre tingene på. Ingen utilfredshed blev sporet, men en skrøbelig frustration blev stille fundet frem fra nogle af elevernes side. Det blev hurtigt hårdt at skulle være vært og gæst.

Verdens største krabat af en vindmølle

Efter weekendens mange oplevelser stod det igen på flere indtryk og flere muligheder for at lære, for der tog 10. A og de franske elever ud til verdens største vindmølle, som er beliggende i nærheden af Esbjerg. Det var en oplevelse at se en vindmølle med en totalhøjde på 200 meter. Frankrig er et af de lande, som er fulgt i Danmarks fodspor og har investeret mere i vindmøller, men det nærmer sig ikke Danmarks nuværende investering, og derfor ligger det heller ikke de franske elever lige så nært som de danske. De danske elevers forhold til vindmøller kunne man tro skabte en uengageret kreds af unge, men begejstrin-

gen hos de danske elever var lige så stor som de franske elevers. Det store vingefang, farten og den utrolige højde har vi nu erfaret kan trække engagementet frem i enhver voksen eller barnlig sjæl.

Senere på dagen skulle gruppen af unge besøge Dong Energy og det fandt kun få af de franske elever interessant. Der blev fjollet og småsnakket, men rundviseren havde heldigvis humoren godt i behold og tog det med et smil på læben og koncentrerede sig om de elever, der viste sin interesse, eller de elever der ikke var interesserede, men vidste at man ikke snakkede mens rundviseren delte ud af sin passion. Denne rundvisning bestod af skift på 2 omgange, så det ene hold var i Esbjerg gågade og den anden gruppe blev vist rundt, og dette fungerede godt. Besøget hos Dong Energy var hyggeligt, men energitærende, og turen til gågaden skabte en god balance for både de franske og danske elevers behov.

Sidste dag

Tirsdagen nærmede sig, og begge parter var trætte og mentalt udkørte, for ugen havde budt på mange udfordringer, oplevelser og indtryk af forskellige art. Det blev ikke til megen aktivitet tirsdag, og alle eleverne slappede af, gjorde rent og hyggede sig stille med de forskellige ting, der kunne laves på efterskolen. Det blev en kort visit og en længere afsked, men følelserne og oplevelsen vil forblive for altid.

Nu bliver det lille smugkig til den kulturelle verden lagt lidt på hylden og nu bliver efterskole til efterskole, men disse elever bliver aldrig de samme elever.

CHRISTIAN ENGELBRECHT BO OVESEN



Euroscola er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være europaparlamentariker for en dag. Klasserne bliver udvalgt fra EU's medlemslande, så eleverne på egen krop får erfaret, hvordan der forhandles i en international sammenhæng.

24 elever fra linjefag samfundsfag deltog den 8. december i Strasbourg. Læs her, hvad eleverne oplevede:

Christian Engelbrecht:

Jeg følte mig en del mere informeret end de resterende unge, også selvom nogle af dem var en del år ældre. Det gjorde stort indtryk på mig at se dem, der ikke plejer at sige så meget, "blomstre". Rejsby har givet mig mere information ift. EU og det kunne man til dels bruge, men den personlige udvikling på Rejsby gjorde nok, at jeg turde tage teten og tage styringen. For 1 år siden, havde jeg nok ikke stillet op som ordfører til de forskellige møder.

Jonas Toft Christensen:

På forhånd sagde jeg: "Jeg er nervøs for, at de er meget ældre end os og dermed klogere". Det skulle vise sig, at jeg tog fejl, for selvom mange af dem var ældre, deltog vi mindst lige så godt i debatterne som de øvrige landes deltagere. Til min overraskelse, kunne jeg faktisk følge med i alt, hvad der blev talt om, lige fra flygtningedebatten til arbejdsløshed blandt unge, så jeg har virkelig haft stort gavn af at komme til Rejsby. Den oplevelse som nok har gjort det største indtryk på mig, var plenarmøderne. Jeg blev virkelig overrasket over, at danskerne kunne overtage debatterne på den måde på trods af vores alder. Ud over det, var det bare generelt en fantastisk tur.

Johannes Karstoft:

Før jeg begyndte på denne skole, var mit samfundsfaglige niveau ikke ret højt, og hvis jeg ikke havde fået den undervisning, som jeg har her på skolen, ville jeg ikke rigtigt kunne følge med, på samme måde som jeg gjorde.

REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE – SPROGCAMP

Rejsby Europæiske Efterskoles Sprogcamp giver unge muligheden for at prøve 1 uge på REE før man evt. beslutter, om man vil tilbringe et år her. Sprogcampen er ikke bare en uge med normal undervisning, men en uge med sjove aktiviteter og oplevelser. Men selvom det er en uge fyldt med sjove oplevelser og nye venskaber, afspejler den også REE som efterskole. REE har bl.a. fokus på sprog, og en uge på REE Sprogcamp kan ændre ens sproglige niveau i fx engelsk. Jeg havde i forvejen REE i hovedet og var ret sikkert på, at det var der, jeg skulle opholde mig i mit efterskoleår. Men jeg var stadig i tvivl om, hvad en efterskoledag var, og om REE overhovedet var noget for mig. Derfor mente både jeg om mine forældre, at det at investere i en "prøveuge" nok var meget godt, før jeg skrev under på at være på REE i et år. Så jeg tog toget fra København, hvor jeg bor, imod Rejsby. Allerede efter første dag havde jeg knyttet venskab med en del af de andre sprogcampdeltagere. Jeg kunne mærke fællesskabet og sammenholdet i min kontaktgruppe, som jeg

hver dag spiste sammen med, og jeg følte allerede, at jeg kendte efterskolen. Under sprogcampen var der selvfølgelig fokus på det sproglige (engelsk), og jeg har aldrig følt mig specielt stærk i engelsk. Har altid haft det sådan, at jeg ikke vil sige noget, med mindre jeg virkelig havde tænkt over det, der skulle siges, så jeg ikke formulerede mig forkert. Men det, at jeg var på sprogcampen, hvor alle accepterede hinanden, og der var respekt for hinanden, gav mig meget mere selvtillid og gav mig mod til at formulere mig mere på engelsk. Jeg siger ikke, at du lærer Cambridge engelsk ved at være på sprogcampen, men hvis man føler sig utryk med det engelske sprog, og man ikke tør ytre sig, fordi man er bange for at folk griner, så er REE sprogcampen rigtig god for dig. Den kan give dig en positiv oplevelse med det engelske sprog og give dig mod.



Laura Lyngsø:

Jeg blev udfordret en smule på mit engelske, men det var ikke noget, som jeg synes gav problemer. Jeg syntes, at det var super fedt, at man var tvunget til at bruge et andet sprog end sit modersmål, hvis man gerne ville blive forstået. F.eks. snakkede jeg med en fra Italien om flygtningekrisen og fik hendes synspunkter på det hele. Da vi sad i arbejdsgrupperne og diskuterede løsninger gik det op for mig, at det meget velfungerende system, vi har i Danmark, er meget anderledes fra de andre europæiske landes. Det var en positiv øjenåbner for mig.

Livia Auken:

Jeg plejer at være en anelse genert, men det gik så dejligt glat for mig i gruppemøderne, og de andre var imødekommende og lyttede efter, hvad jeg sagde. Det var virkelig en fed fornemmelse. At arbejde i grupperne, var nok min yndlingsaktivitet. Det er meget underligt at tænke på, men jeg ville slet ikke være i stand til at få nok læringsmæssigt udbytte, hvis jeg ikke havde den viden, jeg har fået på Rejsby.

Mathilde Vilsbæk Stangerup:

Det var chokerende at møde 17-18 årige europæere, der ikke kunne føre en samtale på engelsk. Men det var også en øjenåbner og utroligt spændende at møde andre mennesker med forskellig baggrund. Den oplevelse der gjorde størst indtryk på mig var, da vi sad i gruppemøderne, og ingen tog initiativet. Det var pudsigt, at vi fra Danmark – som de yngste – var de første, der tog ordet, og også var de eneste, der prøvede at holde debatten i gang.

Cecilie Hamburger Plæhn:

Man kunne godt mærke, at vi på Rejsby, arbejder meget med EU. Fx sidder spørgsmålet om, hvor mange lande der er i EU, fuldstændig på ryggraden (28 med Storbritannien og 27 uden Storbritannien). Jeg var 1 stemme fra at skulle være præsident. Det var tydeligt at mærke, at vi stillede med et "stærkt" hold. Skolen har klædt os virkelig godt på.

Noah Westh:

Jeg synes dagen var super fed og en kæmpe personlig sejr, som har gjort mig mere selvsikker. Jeg føler, at dette klart er noget, jeg kan bruge. Jeg er så taknemmelig for Rejsby og den mulighed denne fantastiske skole har givet mig. Jeg vil altid være evigt taknemmelig.

Freja Ritzau Frydensberg:

Jeg oplevede hvordan, det var at tale foran så mange mennesker, modtage kritik og ros for ens private holdninger, og en skøn diskussion var den fedeste oplevelse. Jeg var i begge møder aktivt deltagende og nød det fuldt ud. Rejsby har helt sikkert gjort en forskel og min viden inden for emnet er blevet større.



Sprogcampen er for alle. Hvis man spekulerer i at blive elev på REE, er det mega oplagt at prøve sprogcampen. Det kan også være, at man bare vil bruge sprogcampen som et springbræt til at give en selv mere selvtillid, når man skal tale engelsk. Eller også hvis man bare gerne vil have en fed camp med andre unge mennesker i vinterferien.

Sprogcamp-opholdet var for mig super vigtig, fordi det gav mig det billede af REE, som jeg netop ønskede, og gjorde at jeg vidste, at der skulle jeg gå.

SNORRE



Kalenderen

- 1** 4. januar Ankomst – undervisning klokken 16.00
5. januar Kulturel aften
6. januar Idrætsdag. Skitræning med skilærerne fra 8.00 – 15.00
- 2** 9. januar Terminsprøve matematik
10. januar Terminsprøve dansk
11. januar Terminsprøve i tysk/fransk
11. januar "Efterskolernes aften" fra 18.00-21.00. Efterskolen holder åbent hus for alle interesserede. Der vil være rundvisning på skolen samt mulighed for at snakke med skolens lærere og elever om, hvad det vil sige at være elev på REE.
12. januar Terminsprøve engelsk
12. januar Besøg fra Porto
- 3** UGE 3 19. januar – 25. januar EU-projektuge. EU-lærerne står for rammerne om en uge med udarbejdelse af en skriftlig rapport om et aktuelt og relevant emne. Undervejs vil der være spændende oplæg fra foredragsholdere.
- 4** 23. januar Performance kor koncert
26. januar Kulturel aften Isabel Morgenstern
27. januar U4 8.50-11.20
27. januar Fagsamtaler for 9. og 10. klasserne fra 13.00– 19.00
- 5** 30. januar Forlænget weekend. Elever kommer retur mandag fra klokken 16.00
31. januar Officiel indvielse af vores nye tilbygning ved borgmester Henrik Frandsen fra 14.00-16.00
1. og 2. februar "Check Point One" ruller direkte ind på skolen og byder på en totaloplevelse med fokus på dansk forsvars rolle i forhold til samarbejdet med FN, NATO, OSCE og EU.
2. februar Kulturel aften
- 6** 3. februar Bliveweekend med afgang til Idre lørdag den 4. februar
4. februar Skitur til Idre – hjemkomst fredag den 10. februar. Mulighed for afstigning over Sjælland/Fyn på vej til Rejsby. Tidspunkter følger på hjemmesiden.
- 7** Vinterferie
- 8** 19. februar Ankomst fra 16.00 – senest 21.00
20. februar Skriftlig Cambridge-prøve
23. februar Kulturel aften Apres Ski: Vi mindes skituren med film, billeder og fortællinger
- 9** 27. februar Fastelavn fra klokken 20.00
28. februar Værelsesbyt. Mulighed for at ønske nyt værelse og værelseskammerat
1. marts EU-samfundsfagsprøve 18.30-20.00
1. marts Besøg fra Capri
2. marts Kulturel aften:
3. - 5. marts Ungdommens EU-topmøde i Folketinget. Linjeholdet samfundsfag tager til Christiansborg
- 10** 8. marts Besøg fra München
9. marts Kulturel aften
- 11** 15. marts Besøg fra Albacete
16. marts Kulturel aften Jeppe Mikkelsen, tidligere elev og MF
- 12** 23. marts Kulturel aften EU-debat v. Niels Hammerich
- 13** 27. marts Forlænget weekend. Elever kommer retur mandag fra klokken 16.00
28. marts 3. rejse. Skoleårets 3. store rejse finder sted. Alle klasser skal besøge deres partnerskoler i Europa. I år skal vi til Spanien, Tyskland, Italien og Portugal. Fælles for alle rejser er, at eleverne skal bo hos deres kontaktfamilie. Information til de respektive klasser.
29. marts Hjemkomsttider fra 3. rejse – se hjemmesiden for individuelle tidspunkter



Bestyrelsen

Formand: Hans Henrik Philipp
Horsbølvej 16, Rejsby
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 36 70
rejsby-vinduer@mail.dk

Næstformand: Jens Germann
Sønderager 5, Frifelt
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 32 87
germanns@bbsyd.dk

Mie Møller, Rejsby
Niels Peter Brodersen, Rejsby
Lars Jensen, Rejsby
Karin Clausen, Rejsby
Kirsten Schultz, Ribe

Redaktion: Susan Wiener Jørgensen, susanwiener@gmail.com
Berit Søndergaard Larsen, lustrupvej32@gmail.com
Forstander: Brian O. Bastiansen, bb@rejsby-efterskole.dk



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kantor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk