

Slutevaluering 2017

Årets slutevaluering er anderledes end de foregående år. Hvis man læser de foregående års evalueringer, vil man kunne se en stor lighed i besvarelsene. Vi har i år ændret på vores evalueringspraksis for at få nogle nye vinkler på, hvilken betydning vores måde at drive skole på har for eleverne, når de starter i ungdomsuddannelserne.

Vi har lavet en kvalitativ undersøgelse blandt eleverne, efter at de i ca. 4 uger har været i gang med deres nye ungdomsuddannelser. Vi har derigennem ønsket at få et bedre perspektiv på det, som vi gør, og svarene har været overvældende positive. Herunder kan man læse citater fra elevernes besvarelser. Vi har anonymiseret elevnavnene i citaterne, men der er ikke rettet i stave- og slåfejl. Rapporten er opdelt i tre dele og lavet på baggrund af 28 tilbagemeldinger. Det er vores håb, at den dermed også vil være mere interessant for kommende elever og andre med interesse i skolens betydning for eleverne. Eleverne er blevet bedt om at kommentere på følgende tre dele:

- 1. Fagligt er de blevet bedt om at redegøre for, hvor velforberedte de har været ved opstarten i deres nye ungdomsuddannelser.**
- 2. Et år på efterskole skal gerne give en masse sociale kompetencer, så her er eleverne blevet bedt om at kommentere på deres tilgang til at møde nye mennesker**
- 3. En af udfordringerne ved Rejsby er mulighederne for at holde fast i nogle venner, som pludselig bor meget langt væk. Vi ved, at mange Rejsby elever finder sammen i de store byer, når de starter på deres videregående uddannelser, men i denne undersøgelse er de blevet bedt om at kommentere på venskaberne 10 uger efter afslutning på efterskoleåret.**

Faglighed og ungdomsuddannelse

”Det går godt fagligt, der er ikke så mange ting på gymnasiet, der er svære for mig. Især i samfundsfag føler jeg mig til tider helt autistisk klog i forhold til mine klassekammerater.”

Fagligt er jeg utroligt tilfreds med det jeg har lært på Rejsby. Jeg har nemt ved at følge med i timerne, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg får mange lektier for, men var vant til det fra Rejsby. Matematik har altid været svært. Har haft ekstra lærer på i 8 klasse, hvilket har hjulpet mig meget. Og var bange for at når jeg kom på Rejsby, at jeg vil miste meget af det jeg lige havde lært. Men det gjorde jeg heldigvis ikke. Det er blevet holdt vedlige, så matematik på gymnasiet er ikke svært. Mit faglige niveau er generelt blevet meget bedre af at gå på Rejsby, som jeg kun kan udnytte nu. Og min selvtidlig er blevet bedre i forhold til det med at række hånden op i timerne. Jeg har altid været skrækslagen for det, men det er ikke så svært mere.”

”Fagligt har jeg ikke noget problem i gymnasiet. Indtil videre synes jeg egentligt bare det har været repetition fra folkeskolen. Den eneste væsentlige forskel er, der er rigtig mange lektier i alle fag. Hvis jeg skal komme ind på nogle fag, kan jeg især mærke at linjefag matematik og samfundsfag fra efterskolen har styrket mig utroligt meget. Her er det tydeligt, de andre elever ikke har fået samme undervisning.”

”Jeg er rejst til Finland for at studere. Det er overraskende nok meget anderledes ind i Danmark. Fagligt hjalp Rejsby mig mere end jeg selv gik og troede. Jeg var i en klasse med sindssyge dygtige elever, og jeg

følte mig aldrig bedre en andre. I dag er jeg lige rykket to klasser op for at have engelsk med 3.g'erne da deres niveau matcher mit. Jeg er evig taknemlig for mit år på Rejsby Efterskole, og alle de ting lærerne lærte mig."

"Jeg synes det er rimelig let at følge med fagligt indtil videre. Det er fag som matematik, fysik og kemi, hvor jeg synes det er lettere end de andre i min klasse. De ting vi har lavet indtil videre i disse tre fag, har vi også lært på Rejsby. Rejsby har derfor givet mig en god faglig start på gymnasiet. Derudover lærte jeg også på Rejsby at disponere min tid mht. lektier og sociale ting – dette har jeg "udnyttet" meget, især her i starten hvor der er en masse sociale begivenheder for at lære hinanden at kende."

"Er nu startet på STX i Rønne. På nuværende tidspunkt er meget af vores undervisning repetition fra folkeskolen og 10.ende klasse. Kan dog mærke at jeg har fået et rigtig godt fundament for at starte på gymnasiet ved at gå på Rejsby. Særligt i samfundsfag og engelsk føler jeg mig mere end godt klædt på. Mit niveau er steget ved at gå på Rejsby, og jeg synes det er sjovt at blive undervist i samfundsfag og sproglige fag på gymnasiet nu, særligt fordi Rejsby har givet mig så meget viden inden for det sproglige og samfundsfaglige spektrum. Jeg har netop skrevet en besked til Celia og takket hende for hendes engelskundervisning. I Celias timer brugte vi meget tid på sætningsanalyser og grammatik. Det kan jeg bare virkelig mærke, at det har givet mig et rigtig godt forspring på gymnasiet, hvilket jeg er super glad for! Jeg bruger teknikker fra Celias timer i både dansk, engelsk, latin og alm. Sprogforståelse - det er så fedt!"

"Det var ikke pga. det faglige, at jeg tog på Rejsby, men jeg har lært en masse. De fag jeg nok lærte mest i, var i Samfundsfag, kristendom og fysik. Jeg var meget glad for de fleste af mine lærere. Jeg var også glad for at jeg kunne tage Cambridge eksamenen."

"Forskellen på mit, og de andres vidensniveau er ret så tydeligt. Meget af det, vi har om i 1.G har jeg allerede haft om i 10. og til dels, har jeg også gået mere i dybden med det på Rejsby, så jeg kan allerede alle de fagtermer, vi skal til at lære nu."

"Generelt synes jeg, at opstarten på gymnasiet er gået ganske smertefrit fagligt. Jeg kan specielt mærke i ap (almen sprogforståelse), at min viden er større end mange af mine klassekammeraters, og det kan jeg så takke min gamle Rejsby engelsklærer Celia for og hendes "Sentence Analysis"-timer for. Linjefag i matematik har bestemt også gjort en forskel for min forståelse, og det er rart at kunne hive ting frem fra de timer og kunne bruge dem nu."

"Jeg har udviklet mig meget rent fagligt, af at komme på Rejsby efterskole. Jeg har udviklet lige meget i alle fag, da jeg tænker at det man ikke kunne, det lærte jeg og det jeg allerede kunne, det fik jeg forbedret. Jeg har været rigtig glad for undervisningen på skolen, og det er nok også meget på grund af de meget engagerede lærere."

"Fagligt har jeg rykket mig rigtig meget, især inden for samfundsfag, som jeg altid har haft svært ved at forstå."

"Jeg er klart blevet bedre til engelsk. Jeg havde en idé om, at jeg ville kunne snakke perfekt engelsk efter Rejsby, men må erkende, at det ikke er sådan det er endt. Det betyder på ingen måde, at det har været spildt, for jeg har lært helt utrolig meget og jeg ER blevet bedre til engelsk. Jeg gik fra altid at få 4 skriftligt i 9. klasse, til at få 7 og 10-taller i 10. klasse, så jeg HAR rykket mig. Jeg har altid været glad for samfundsfag og jeg har bestemt også lært en masse nyt. Til gengæld har linje samfundsfag virkelig lært mig meget. Jeg kan se, at de ting jeg nu skal til at have på gymnasiet, er noget vi allerede "duftet" til i linje samf. Så I må for alt i verden, ikke slette linje samfundsfag fra skemaet. Jeg valgte Rejsby, fordi jeg kunne blive bedre til

engelsk, få en masse samfundsfag og så spille fodbold. Jeg havde i lang tid, godt kunne tænke mig at spille fodbold igen (som jeg har gjort tidligere i mit liv) men var rigtig nervøs for hvordan det ville gå. Selvom vi kun var to piger på fodboldholdet, så er det pga. den glæde jeg fandt ved Rejsby-holdet, at jeg nu spiller fodbold to gange om ugen i en fodboldklub på Amager, B1908. Så tak til Rejsby, for at genskabe min fodboldglæde.”

Sociale kompetencer i mødet med nye mennesker

”Ja, det kan jeg helt klart. Og noget man også kan mærke er, det er ikke alle folk, som har den samme indstilling som man selv har, desværre. Jeg kan mærke, jeg er blevet meget bedre til at snakke med nye mennesker og blevet meget mere åben af at gå på efterskole. Og noget af det jeg savner ved efterskolen er åbenheden overfor nye mennesker og lysten til at møde nye mennesker.”

”Jeg meldte mig ind allerede i 7. klasse, og vidste jeg skulle starte i 9. Klasse på Rejsby. Jeg havde store forventninger til mit år, hvilket kan være positivt og negativt. I mit tilfælde var det positivt. Mine forventninger til det kommende år er utrolig lave nu hvor jeg har været 16/17 Rejsby-året igennem. Jeg har fået venner for livet som jeg ikke kan finde andre steder. Det specielle ved at få en bedsteveninde på en efterskole er at, vi ikke ser hinanden hele sommerferien, men når man så mødes igen, er det som om vi aldrig har været adskilt. Det utroligt mærkeligt fordi sådan nogle venskaber, plejer man at skabe over flere år. Det værste ved det er nok det med, at man ikke kan gå rundt om hjørnet, hvis man er ked af det får lyst til at snakke. Der er lige pludselig over 200 km. Men jeg er evigt taknemlig for at have mødt dem. Jeg har stadig kontakt med stort set alle, og glæder mig utroligt meget til gammel elevdag, så jeg kan se alle igen. Jeg startede efter sommerferien på HHX som jeg tilfreds med. Den første uge har været det sværeste i lang tid. Alle menneskerne her, er ikke rejsby-mennesker. Har haft tanken om stoppe. Jeg er bestemt blevet bedre til at snakke med nye mennesker, efter jeg har været på Rejsby. Men det stoppede mig også fra at møde nye mennesker, da jeg ikke er kommet over at jeg ikke går der mere. Jeg er kommet ind i en ny hverdag, som jeg langsomt vender mig til stille roligt. Har gået på skolen nu i en lille måned, og det er blevet lettere. Jeg er blevet mere social med mine klassekammerater og generelt mere åben. Havde jeg ikke startet på Rejsby havde jeg aldrig opbygget noget, da jeg var alt for genert til det for et år tilbage. Min tilgang til at møde nye mennesker er generelt blevet vendt på hoved, og jeg vil gerne vide mere om alle nu. Og skoledagen er blevet lettere og lettere for hver dag.”

”Jeg kan klart mærke, at jeg er blevet mere åben for alle slags mennesker. Vi er en del i min klasse på gymnasiet, som har gået på efterskole, hvilket jeg tror, er en af grundene til vi har sådan et godt fællesskab og sammenhold i vores klasse allerede nu. Efterskolen har givet mig en masse læring om, hvordan man tackler akavede situationer (der var et par stykker af dem lige i starten af skoleåret hehe), møder mennesker med åbne arme, læring om mig selv som person i et større fællesskab, og ikke mindst læring om tolerance og mangfoldighed!”

”Det var super fedt at være på efterskole og mærke det sociale vokse i en. Jeg er blevet meget mere åben og har en del lettere ved at snakke med nye mennesker, men også ved at holde samtaler kørende med folk, jeg ikke kendte i forvejen. Det har gjort det meget nemmere at starte på gymnasiet, føler jeg.”

”Jeg kan 100% mærke en forskel i mit møde med andre mennesker. Udover at jeg snakker klingende jysk☺, så er jeg meget mere opmærksom på at være åben overfor alle. Jeg har lært på efterskolen, at de mennesker man ikke synes godt om i starten, kan ende med at blive dine bedste venner. Derudover kan jeg meget tydeligt mærke, at den fællesskabsfølelse jeg fik på Rejsby, er noget jeg gør alt for også kan forblive. Fx kan jeg blive helt forarget i min klasse her i 1.g, hvis de vælger fællesskabet fra. For jeg

har nemlig brugt et helt år, på at give alt jeg havde og alt den opmærksomhed jeg kunne give til et fællesskab. Jeg håber aldrig jeg mister lysten til at blive en del af et fællesskab, ligesom på Rejsby.”

”Det med at møde nye mennesker var noget jeg havde prøvet mange gange før. Alligevel var det noget andet da jeg kom på Rejsby. Det med at skulle bo sammen med et helt andet menneske var virkelig mærkelig i starten. Den første nat var nok den værste for mig, det var mærkeligt at skulle sove i samme rum som en fremmed. Som dagene dig blev det heldigvis meget bedre, og jeg elskede at bo sammen med XX og XX.”

”Socialt, kan man godt mærke forskellen på dem, der har gået på efterskole, og dem der er gået direkte videre fra 9. Tit og ofte, er de (Dem der har gået på efterskole) langt mere åbne over for fremmede, og er i en højere grad i stand til at føre en meningsfuld samtale med fremmede. En anden ting, jeg har bemærket er, at dem der er kommet direkte fra 9. tit distancerer sig selv fra de ting, de siger. De gør det f.eks. med jokes, skifter over i fremmedsprog og bruger fyldord. De tør ikke rigtig at stå ved de ting, de føler og tænker. Hvorimod, dem der kommer fra efterskole i højere grad tør at være i kontakt med sine følelser og sig selv. Jeg kan også se et mønster i måden man ser på det andet køn på i mellem, dem der er gået direkte fra 9. og dem, der har valgt en 9./10. på efterskolen. Jeg ser oftere, at dem der kommer fra efterskole, ser det modsatte køn som personer og en ny chance for at lære et andet menneske at kende, frem for en mulighed for at score.”

Mindre nervøs har jeg bestemt ikke været, men jeg synes, at man er mere åben og imødekommende. Jeg kan mærke, at jeg også er blevet opmærksom på andre og opmærksom på at få alle inkluderet.

At være en del af et større fællesskab betyder også, at man til tider skal gå på kompromis. Dette er en ting, jeg også har taget med fra efterskolen - inklusiv at få hørt alle og så vidt muligt prøve at tilgodese et større antal behov, da jeg har erfaret, at det giver det bedste resultat.

Venskaberne 10 uger efter afslutning på efterskoleåret

Jeg har stadig kontakt med rigtig mange fra efterskole. For selvom vi bor rundt i hele landet og det er svært at få set hinanden meget, føler jeg, jeg har fået set rigtig mange af dem i sommerferien og i weekenderne, hvilket jeg er rigtig glad for. Jeg havde lidt frygtet, jeg ville miste kontakten til mange på grund af afstanden. Dog synes jeg indtil videre ikke dette har været tilfældet.

Jeg snakker rigtig meget med folk fra efterskolen. Dem jeg har mødtes mest med (pga. afstand og økonomi) er xx og xx. Men lige nu, imens jeg skriver alle disse svar (d. 2 september 2017) sidder jeg i lyntoget mod Odense, for at mødes med 8 andre søde piger. I slutningen af denne måned, skal jeg også til Aarhus for at besøge xx i sin nye lejlighed. Og derudover, er jeg inviteret til en masse fødselsdage, som de forskellige folk fra efterskolen holder, så jeg vil mene at jeg stadig er i kontakt med mange af dem.

Jeg lærte nogle fantastiske mennesker at kende da jeg gik på Rejsby!! Jeg har stadig kontakt til mange af mine venner og veninder fra Rejsby. Dem jeg nok snakker mest med er mine to bedste veninder xx og xx samt xx. Jeg snakker også stadig med mine roomies og skal faktisk til fest med dem om et par uger. Jeg glæder mig ekstremt meget til at se dem alle sammen til gammel elevdag.

Jeg holder faktisk stadig kontakten med en hel del af mine nære efterskolevenner. Men det er noget af et arbejde, når man skal koordinere i mellem de forskellige gymnasiers egne sociale begivenheder, folks budget ift. Hvor langt de har råd til at rejse og de forskellige vennekredse, vi jo indbyrdes også er en del af. Men vi prøver, og man kan ikke altid få alle samlet. Tværtimod, ender man ofte med at hænge ud med nogen, man ikke har hængt ud med på egen hånd før; Men det er jo kun godt 😊

Jeg synes, at jeg har set en del, og jeg har stadig kontakt med rigtig mange. Der er selvfølgelig heller ikke gået forfærdelig længe siden, vi stoppede (selvom det kan føles sådan), men vi har været gode til at lave arrangementer, hvor vi så har været et større antal, der er mødtes og fået set hinanden.

Når man går på efterskole foregår meget af kommunikationen selvfølgelig "face-to-face", fordi man konstant er sammen eller i hvert fald i nærheden af hinanden. Dette har været noget, som jeg skulle være opmærksom på, da jeg stoppede. At sørge for at få skrevet og taget initiativ, så relationer ikke gled ud - hvilket har været en frygt. Dog synes jeg, at vores relationer har været så stærke, at den i nogle tilfælde ikke-daglige kommunikation ikke har betydet noget negativt.

Ja, venner fra efterskolen var noget af det, der skræmte mig mest ved at stoppe på Rejs. Frygten for at miste de skønne venskaber, vi havde skabt i løbet af året. - især fordi vi er fra så mange forskellige steder i landet. Heldigvis har jeg stadig kontakt med rigtig mange. Nogle mere end andre. XX og jeg planlægger at rejse en tur til Portugal i vinterferien sammen. Hun er en af dem, jeg snakker mest med. Er super glad og taknemmelig for de venskaber såvel som bekendtskaber, jeg har fået ved at gå på Rejsby. Så sent som i går, var jeg til en genforeningsdameaften med 9 andre piger fra skolen. Det er helt underligt at mødes alle sammen igen, nu hvor vi ikke længere er en del af hinandens hverdag. - Men det er dejligt, og rigtig skønt at have venskaber, som kan vare ved, også selvom vi ikke ser hinanden så ofte. Det er simpelthen bare livsbekræftende og dejligt 😊.

- Jeg har stadig kontakt med en del over forskellige sociale medier osv. – og det regner jeg stærkt med at fortsætte med! Jeg kan slet ikke vente til gammel elevdag, hvor jeg kan møde dem alle igen. De har betydet rigtig meget for mig og jeg har set et par stykker i ferien osv. Der er forhåbentlig nogen jeg vil have kontakt med hele livet.