



REJSBYEUROPOST

Oktober 2015 · 20. årgang · Nr. 85



BRUXELLES-LUXEMBOURG SIDE 2-4



BESØG PÅ SHAPE SIDE 4



MAGRITTE-MUSEET SIDE 4



MILITÆRMUSEET SIDE 4



MIN START PÅ REE SIDE 6



EFTER REE SIDE 7



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kantor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk



1. REJSE

På trods af den 12 timer lange tur i bus, blev turen til Bruxelles en fantastisk oplevelse. Turen lå to måneder inde i efterskoleåret, så vi følte egentlig, at vi kendte hinanden ret godt. Alligevel blev mange på turen overrasket over, hvor meget mere, der faktisk var at lære om hinanden. Der blev fundet nye mennesker at tale med, og vi kom meget tættere på de venner, vi havde i forvejen. Ud over den kæmpe gevinst på det sociale plan, var der helt klart også en masse spændende fagligt stof, som blev læst indenbords. At lære om EU på REE er én ting, men at sidde i magtens centrum, og få forklaret tingene fra en ny synsvinkel af personer, som arbejder med emnet på en daglig basis, er noget helt andet. Specielt turene til Europaparlamentet og Kommissionen var meget lærerige, og vi fik stillet en masse spørgsmål, som blev besvaret til punkt og prikke. Ud over EU-instanserne var vi også et smut forbi NATO's hovedkvarter SHAPE, hvilket var en stor oplevelse. De sidste to dage var vi i Luxembourg, hvilket er en fantastisk smuk by. Her slog vi et sidste smut forbi EU, da vi besøgte Revisionsretten og Europa-skolen II. Omend en stor del af turen foregik i øsende regnvej, endte den dog med et stort smil på læberne.

CHRISTIAN THRANE HANSEN OG LAURITS SEJR JENSEN



BRUXELLES-LUXEMBOURG 2015

For to ugers tid siden kom vi hjem fra en lærerig, social og kulturel rejse til Europas "centrum". Byen der spiller en enorm rolle for EU og samarbejdet mellem europæiske lande, nemlig Bruxelles.

Bruxelles er hjemsted for mange store politikere, embedsmænd og journalister fordelt på EU's mange institutioner. Derfor er Bruxelles meget livlig med dens omtrent 180.000 indbyggere, hvilket er et ret lavt antal for en så bemærkelsesværdig og betydningsfuld by. Hvis man skulle opleve alt det kulturelle eller politiske i byen, ville man være nødt til at være afsted i ugevis.

Turen til Bruxelles var lang, men det lettede med nogle pauser undervejs. Bussen sitrede af god stemning og en masse snak.

Det var sen aften, da vi ankom til Bruxelles. Vi blev sat af på et forto, fik vores kufferter og begav os mod hotellet i små grupper. Min første observation var den kraftige lugt af benzin og lyden af dyttende biler. Efter maden blev vi indlogeret på værelserne, som oversteg de vildeste forventninger.

Jeppes Kofoed og Christel Schaldemose

En af de helt store oplevelser var EU-parlamentet. Det er en institution, vi er blevet undervist meget i gennem årene, så at komme derhen og opleve hele denne parlamentsstemning var noget for sig. Vi blev taget imod af både tolke, praktikanter og parlamentarikere. Vi var så heldige at få lov at snakke med Jeppe Kofod og Christel Schaldemose (Soc.dem.). I Parlamentet lærte vi, at alt er endnu mere omfattende og kompliceret, end man kunne forvente. Der sker en hel masse i de høje, flotte glasbygninger, som er placeret i "Europa-byen".



Plenarmøde i Parlamentet

10. klasserne var så heldige at få lov til at overvære et møde i EU-Parlamentets Plenarsal, hvor store politikere debatterede flygtningekrisen, der i øjeblikket har ramt de europæiske lande hårdt. En speciel oplevelse at være så tæt på de europæiske folkevalgte, som kan påvirke hele EU. En anden stor oplevelse var et foredrag af journalisten Jacob Langvad. Vi fik et godt indblik i Kommissionens 4 hovedroller, om lederne, fremtidsplanerne, traktater og politikker. Samme dag var vi i Parlamentariet, som er et interaktivt museum tæt ved Parlamentet. Der fik man en masse faglig viden om europæisk historie, som indebar krigene, samarbejdet mellem lande, traktater, EU's begyndelse og meget mere. Det var også noget, der gav en rigtig god indsigt i, hvordan samfundet i Europa er bygget op. Det var meget hyggeligt, men ikke den helt store oplevelse i forhold til meget af det andet på turen.

SHAPE

Torsdag morgen tjekkede vi ud og turen gik mod Luxembourg med stop i provinsen Mons, hvor NATOs militære hovedkvarter, SHAPE er placeret. SHAPE har to militære strategiske kommandoer i Europa tilhørende NATO. En sjov info er, at baserne ser næsten ens ud, da familierne i NATO ofte rejser rundt til de forskelle SHAPE-områder, og det er nemmest for dem, hvis det er nogenlunde det samme og at de ikke skal vænne sig til noget nyt hver gang. I disse områder er der supermarkeder, en tankstation, skoler, gymnasier, vuggestuer og andre



institutioner som udelukkende er til NATO-medarbejderne og deres familier. Det er en lille indhegnet landsby med ca. 2900 indbyggere. Meget fascinerende, men også meget specielt. En dansk brigadegeneral, Jan Toft, fortalte, at NATO ikke er en militær organisation, men et politisk samarbejde med militære værktøjer.

Luxembourg

Fra SHAPE gik turen videre til Luxembourg, hovedstaden i landet med selvsamme navn.

I Luxembourg var vi i Revisionsretten og på Europaskolen II, der ser en del anderledes ud end den danske folkeskole. Der går 2100 elever fra alle dele af Europa. Det var ret stort og kan umiddelbart tænkes at være uoverskuelig, men der var faktisk ret godt styr på tingene.

Dagen efter gik turen hjem til det danske, hvor hverdagen er præget af et godt sammenhold, der bl.a. er blevet skabt af denne tur.

Alt i alt en fantastisk rejse, der medførte minder for livet, og som har skabt en masse nye bånd og en forbedret faglig viden om Europa.

ELIAS BOISEN BONDE OG JULIE KÆRGAARD NYRUP



MAGRITTEMUSEET

Tirsdag tog en flok elever på ca. 40 på Magrittemuseet, med forventningerne helt i top. Det var mine i hvert fald.

Trods lidt tidspres fik vi et enormt fyldestgørende og interessant besøg, hvor vi gennem flere små og mørke rum fik udfordret vores syn på verden ved at se den gennem Magrittes forskruede og surrealistiske illustrationer.

Gennem hele turen kunne man høre en summen af stemmer. Stemmer som blandt andet diskuterede og forgæves prøvede at analysere billederne.

Og så Magrittes kendte billede af en pibe med teksten: "Ceci n'est pas une pipe".

En enestående oplevelse, som helt klart kan anbefales!

MAJA VORGOD



mer for at opleve noget specielt. Videre til de uniformer og geværer, der blev brugt i diverse krige, og ikke mindst tanks og artilleri. Man kunne endda kikke ind i en gammel kampvogn, og igen blev man overrasket. De lidt støvede montrer og gamle uniformer sætter virkelig rammen for at opleve den slags ting. De gamle sværd, afrikanske spyd og europæisk krigsteknologi er nogle af de ting, jeg oplevede. Alt dette befinder sig i autentiske gamle haller, hvor man nærmest føler, at man sagtens kunne have været der dengang, da krigen var alvor. Men mod udgangen og ud mod virkeligheden bevæger jeg mig, og mine timer jeg havde på museet er ved at løbe ud. Over skranken får jeg min taske og jakke og går ud med løftet hoved. Det var det helt rigtige museum, jeg havde valgt, og det kan varmt anbefales. Man føler man lige så godt kunne have været der dengang, i en tidslomme, og det en følelse ingen bør gå glip af.

HJALMER BISGAARD PEDERSEN

KRIGSMUSEET

Det ene øjeblik er du i den smukke park "Parc du Cinquantenaire", det andet øjeblik befinder du dig i fortiden. Det er museet "Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire", bedre kendt som militærmuseet. Førstehåndsindtrykket er fantastisk. Den store hal - og lugten af mølkugler...

Gulvet af beton og de mange montrer man kan se fra indgangen, hvor man kan aflevere taske og jakke, klar til den store oplevelse. Alle de mange indtryk bombarderer en, og man skal prioritere for at få et dybere indtryk. Bare det at overskue de mange ruter og mulige ting man kan se, er en stor opgave. Der er ting fra alle tider med krige og køretøjer. Alt er interessant og skræmmende på samme tid. Jeg vælger at prioritere, for at nå så meget som muligt. Derfor går jeg en hurtig rundtur og må erfare, at der er en stor mangel på en ting i museet: Intet står på engelsk. En vigtig ting de har undladt på en så stor turistattraktion. Dette gør dog ikke museet mindre interessant, men tvinger en til at tænke selv.

Jeg starter inde ved de mange flyvemaskiner og helikoptere, og hold da op! Man er ikke vant til at se den slags på nært hold. En ægte flyhangar sætter de helt rigtige ram-



SET FRA FORSTANDERENS STOL

Opstarten med dette års elevhold har været præget af stor velvilje og interesse for at få etableret nære relationer. Efter en fantastisk tur til Bruxelles og Luxembourg, med særdeles gode faglige og indsigtsgivende besøg på de forskellige institutioner, er eleverne nu kommet endnu tættere på hinanden og det tegner særdeles positivt for tiden fremover. Oplevelserne har givet et fælles udgangspunkt, og de sociale aktiviteter på turen åbnede elevernes øjne for hinanden. Forskelligheden og den gensidige respekt, giver en mulighed for at være sig selv, bare man ikke er sig selv nok.

Vi bestræber os fortsat på at blive bedre til det, vi er gode til. For os er det vigtigt at fastholde struktur, faglighed og tydelighed i de ting, vi går i gang med, så fokus hele tiden er på, at gøre de unge bevidste om at befinde sig i en omskiftlig hverdag i Europa. Samtidig ønsker vi at arbejde med de muligheder efterskoleformen giver os for at etablere fællesskaber og bevidsthed om elevernes egen udvikling og identitet. Vi

oplever stor søgning til vores efterskole, hvilket understreger, at vores profil med det sproglige, det samfundsfaglige, det gymnasieforberedende og rejserne vækker stor interesse hos familierne rundt i landet. At vi netop er kåret som den efterskole, der ifølge CEPOS' socioøkonomiske referencer rykker elevernes faglighed mest, gør os blot ekstra opmærksomme på at fortsætte den linje, vi har lagt for arbejdet med og om eleverne. Med ønsket om et godt efterår

Brian Olsgaard Bastiansen
Forstander



HEJ ALLE SAMMEN!

My name is Giovanni and I'm 25. I live in a town called Legnago, near Verona, in the north of Italy. Last summer I obtained my Bachelor Degree in Electrical Engineering in Padova.

I'm the new volunteer that will be at the school the next nine months.

I've been volunteering for more or less 10 years in various associations of my town and in the last few years I have spent some time with disabled people in an organization called Piccola Fraternità organizing some activities for young people. I think that I'm a simple, lively and curious person. I like to relate with people of various ages and cooperate with people that have different ideas and opinions. I don't usually become distressed by difficult situations either. Instead I try to consider them as a challenge and an opportunity to improve myself. I consider myself patient and always ready to find out the best in everyone I meet or have to work with. I'm a very active person so I enjoy doing sports of every kind and I can also play the guitar, but I've learnt it on my own.

I decided to do an EVS project because there is a lot of time to embrace myself in another culture and to get to know new people. I arrived last Saturday and everything is new for me here! The

school is beautiful and the people that I have met until now are very friendly! The first thoughts that I thought when I saw the school were: Here every day will be different! I have had the chance to meet and talk with some students and teacher and I was surprised about their helpfulness! I realize that I've a lot to learn from everyone.

During the upcoming days I'll join some lessons at school, I'm very curious about that because the teaching methods are different from Italy.

Everyone has already taught me a lot of things and I hope to have the chance to return the favor!

Finally I can say that I'm very happy to be here, my first impressions have been very positive and I want to give the best of myself for the school!

SINCERELY, GIOVANNI



It's hard to put the last two months into words. I now feel like I have a family here, it's such a wonderful feeling to be around each and everyone of you. This place is helping me to become a better educator, but most

of all, a better friend, a better colleague, a better person. Rejsby has a rare mixture of qualities: the cozyness of traditions and rituals, the freedom to try new things out, the confidence enough to not rush things. I learn from you everyday, during lessons, in the small talks during lunch, laughing under a cloud of pepper (you're the best!)... I'm definitely making memories for a lifetime!

RAQUEL



MIN START PÅ REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE

Jeg regner med, at jeg også taler på mange andres vegne, når jeg siger, at jeg var spændt. Hvordan vil folk tage imod mig? Hvem skal jeg bo med? Kan jeg følge med og "passer" jeg ind? Spørgsmål er der mange af, når man starter på efterskole, svar er noget du får hen ad vejen. Der findes desværre ingen facitliste som bag i matematikbogen, det kunne ellers være utrolig rart en gang imellem. Samtidig er du jo spændt, fordi du ikke ved, hvad der gemmer sig bag det næste hjørne, du er spændt, fordi det er en ny start. Du kan få lov til at være lige præcis dén person, du har lyst til. Det er både befriende og udfordrende.

Mine forventninger var høje. Det farlige ved høje forventninger er, at man hurtigt bliver skuffet. Vi havde alle set frem til dagen, hvor vi skulle starte. Man havde pakket sine ting derhjemme, og pludselig virkede ens værelse rigtig, rigtig tomt. Det tomrum du følte, blev dog hurtigt fyldt ud. Når du pludselig får 143 nye ansigter at tage stilling til plus en ny lærerstab, har du slet ikke tid til så meget andet. Hvis du samtidig tilsætter en bunke lektier, et nyt værelse, en god sjat rød saftevand og farsbrød kan jeg garantere dig for, at du sover tungt, når muligheden melder sig.

En morgensamling spurgte jeg søvndrukkent en af vores lærere, Nanna, om man altid ville være så træt og i søvnunderskud, hun kiggede bare smilende på mig og svarede: "Ja, men du vænner dig til det." Jeg ved ikke, om sætningen var særlig betryggende, men den beskriver faktisk rigtig godt det, at gå på efterskole her på Rejsby.

Mange ting du i starten fandt hårde og uoverskuelige er ofte bare en vanesag. Du skal bare lære at prioritere din tid rigtigt. Når der er gået et par uger, ved du godt, hvilket bord der oftest får kage først,



CUP-NOODLES ADJØ

At skifte fra Rejsby til Tønder Gymnasium, har været en stor udfordring for mig. Ikke fagligt, men i mange andre henseender. Min hverdag har ændret sig en del, siden jeg flyttede hjem igen. Mit vækkeur ringer klokken halv 6 om morgenen, for at jeg kan nå at være på skolen kl. 8, og der er ingen morgensamling længere, hvor man lige kan få sig en ekstra lur. Så energien er også tilsvarende lille. Dette er dog ikke den største forskel mellem at gå på efterskole og gymnasiet. Den største forskel for mig er nok, at jeg ikke har så meget at gøre mere om eftermiddagen, som på efterskolen. Jeg bor i en lille landsby og den veninde, der bor tættest på, bor stadigvæk 5 km langt væk, så det er ikke lige så nemt at have en aftale efter skoletid, som det var på Rejsby, hvor man bare lige kunne gå over til hinanden. Dette er samtidig nok også det, jeg savner mest.

Det faglige i gymnasiet behøver man dog ikke at være bange for, når man kommer fra en skole som Rejsby, selvom det var det jeg troede, ville give mig flest problemer. Jeg regnede med, at jeg ville være langt bagud i fag som fx biologi, eftersom jeg jo ikke havde det i et helt år.

Men lærerne på gymnasiet er så gode til at forklare, at der ikke er problemer med det, i hvert fald ikke i mit tilfælde. Der er også andre ting der har ændret sig, for eksempel tøjstilen. På Rejsby blev der selvfølgelig kørt efterskolestilen, med klipklapper, behageligt tøj og ingen sminke. Dette er ikke noget, jeg kunne finde på her på gymnasiet. Den største grund for det er nok, at der bare ikke er nogen andre, der gør det. Så udnyt nu det der år I har og lad være med at spilde tid på at finde tøj frem, der er mange ting man kan gøre på efterskolen, der er sjovere end det. Noget der helt klart også udgør en stor forskel for mig er, at jeg ikke får så meget ud af min dag, som sidste år. I hverdagen er jeg først hjemme kl. halv 5 eller halv 4, og så er der efterfølgende også lige en til to timers lektier i gennemsnit. Hvis man så lige skal nå i bad og at spise noget, så har man bare lige et par enkelte timer om aftenen til frit brug.

Disse bruger jeg dog ofte alligevel bare på sofaen, da der hverken er særlig meget at lave her, og jeg heller ikke har nok overskud af energi til noget andet. På Rejsby derimod brugte jeg min fritid på at være sammen med venner eller oppe i motionscenteret, dette er dog ikke muligt for mig mere.

I det hele taget er der gået en hel del tabt for mig, ved at skifte fra efterskolen til et gymnasium og gymnasiet vil heller aldrig bare bliver nær så fedt som efterskolen var. En enkelt god ting findes der dog for mig ved at være hjemme igen. Nemlig at have pizza frem for cup-noodles og slik frem for boller om eftermiddagen. Så måske er det jo alligevel ikke så slemt at være hjemme igen, som man nu måske ville tro.

WINONA HEROLD, REE 2014/15

det er gået op for dig, at lærerne ikke bider, og du begynder at mærke den der fornemmelse, de alle sammen snakker om. Følelsen af fællesskab. Forsikringen om, at der altid er nogen, der er frisk på et spil basketball eller en god film. Du kan altid spørge nogen om hjælp, hvis du har problemer. Vi er alle en stor familie af hormonfyldte teenagere, jeg ved ikke, hvor fedt I synes det lyder, men jeg kan dog forsikre jer om, at det er ret fedt, tro mig eller ej. At rejse er at leve, vi har nok alle taget H.C. Andersens digt til os. Efter vores tur til Bruxelles var det svært at få armene ned. Jeg lærte nogle helt andre mennesker at kende, og vi fik snakket på kryds og tværs af klasser og omgangskredse. Samtidig oplevede vi en masse ny kultur og blev så kloge, at vi kunne undvære hovedet. Jeg tror på, at ture som denne er vigtige, de er i hvert fald dejlige at se tilbage på. Når vi bor så tæt op og ned ad hinanden og rejser sammen, oplever man både de gode og dårlige sider af sig selv og andre. For ja, det kan også godt være hårdt at gå på efterskole, du har også nogle gange lyst til at kaste dig i dynerne og håbe på Kirsten, vores sekretær, ikke opdager noget, men det gør hun. Starten her på Rejsby har været oplevelsesrig. Det fællesskab og de bånd vi alle-rede har er helt utroligt. Jeg kan kun se frem til tiden, vi går i møde, også farsbrødet.

CHRISTINE VOLCK PAULSEN



STARTEN PÅ REE

Da jeg ankom var det onsdag, den første dag af det år jeg havde så mange forventninger til. Det var meget mærkeligt, det var ikke rigtigt gået op for mig, hvad der egentlig skete, jeg tågede bare sådan lidt igennem det, i hvert fald i starten. Men altså, jeg ankom der med mine forældre og min bror, og jeg husker tydeligt, hvordan det væltede rundt med forældre og børn og elever og søskende, og de eneste jeg genkendte, var nogle få elever fra min klasse og nogle enkelte lærere, ellers så kendte jeg ikke særlig mange, og det føltes så besynderligt at gå rundt blandt mennesker, man vidste, man skulle til at gå på skole med og tilbringe rigtig meget tid med, men samtidig var det fedt..

I løbet af introugen var det som om alle vi elever blev puttet ind i en kasse og så væltet rundt og kastet rundt med, fordi jeg kan godt sige dig, vi blev rystet sammen, hele tiden og igen, og jeg elskede det, men på samme tid hadede jeg det, fordi når man så lige havde fundet en person, man snakkede godt med, så blev man nærmest revet videre til den næste, og forstå mig ret, jeg beholdt stadig den anden der som ven, nu var jeg bare lige pludselig i



en anden gruppe med helt nye mennesker, men så kunne man jo heldigvis bruge fritiden på at snakke med alle dem, man syntes man klingede godt med, og dem man gerne ville klinge godt med. Introugen var ekstremt sjov, vi lavede så mange sjove ting sammen med hinanden, og jeg fik virkelig en god start på en masse gode venskaber. Alt i alt har starten på Rejsby Europæiske Efterskole været sindssygt god, og det bliver hele tiden bedre og bedre. Der var mange blandede følelser i starten, og det er der stadig nu, ca. to måneder efter vi startede! Det er så fantastisk det hele, og det er så virkelig fedt at være her, jeg har i hvert fald fået en fantastisk start på et endnu mere fantastisk år.

NICOLAI SADOLIN HOUGAARD

- 42** Efterårsferie Eleverne kommer tilbage til skolen søndag den 18. oktober fra kl. 16.00 og senest kl. 21.00
- 43** 22. oktober Kulturel aften: Allan Dalager
24. oktober Gl. elevdag 16.00-20.00. Husk tilmelding
- 44** 27. oktober Værelsesbyt. Mulighed for at ønske nyt værelse og ny værelseskammerat
29. oktober Kulturel aften: U2
Klokken 19.30 får vi besøg af vejledere fra de forskellige ungdomsuddannelser, STX, HHX og HTX i Ribe og Esbjerg. En aften om de mange muligheder, der ligger inden for de forskellige uddannelsesinstitutioner.
- 45** 2. november Debatmøde om EU's retspolitik. Mødet starter med et oplæg fra DEO om EU's retspolitik, derefter vil der være debat mellem politikere om, hvorvidt retsforbeholdet skal afskaffes eller ej. Alle er velkomne. Fra 19.00-21.00
4. november Skolens drama-lærere indbyder til casting til årets musical
5. november Kulturel aften: Katrine Dam
- 46** Uge 46 For 9. klasserne en uge med terminsprøver i de boglige fag. Obligatorisk brobygning for 10. klasserne, der besøger gymnasiet, IB i Esbjerg, handelsskolen, HTX, social- og sundhedsskolen eller teknisk skole. Vi samarbejder med skolerne i Ribe og Esbjerg. 10. klasserne deltager i enkelte terminsprøver om aftenen også
13. november Forældresamtaler for skolens tre 9. klasser fra 13.00-17.00
13.-15. november Søskendeweekend
Søskende er velkomne fra fredag til søndag, men de må også gerne komme lørdag formiddag eller tage hjem lørdag aften. Nærmere oplysninger på skolens hjemmeside og med forældrebreve efter efterårsferien
15. november Forældresamtaler for skolens fire 10. klasser fra 16.00-21.00
Begge dage afvikles samtalerne som en "Lærermesse" - forældrene bestemmer selv, hvornår de kommer, men gerne så tidligt som muligt.
- 47** Dramauge Musikere, dansere, journalistiske reportere, lydteknikere, skuespillere og sceneteknikere pukler for at få lavet en festlig og underholdende forestilling
20. november Klokken 19.00 Forældre og familiemedlemmer samt andre interesserede inviteres til premiere på dette års forestilling.
- 48** 26. november Kulturel aften: Skærbækraften
27. november U3:
Skoleårets 3. uddannelsesdag byder på besøg af tidligere REE-elever, der kommer og fortæller om det at gå på gymnasiet, på hf, på handelsskolen og på teknisk skole. Om eftermiddagen afholder vejlederne den årlige jobmesse, hvor forældre kommer på besøg og fortæller om deres uddannelse, job og karriereveje
- 49** 3. december Årets store julefrokost. Køkkenet inviterer elever og ansatte til sønderjysk julefrokost. Aftenen sluttes af med julebanko
- 50** Uge 50 OSO for 10. klasserne og projektuge for 9. klasserne
- 51** 13. december Undervisning fra kl. 16.00 – 19.45 Fremlægninger
14. december Fremlægninger
16. december Gallaaften for elevholdet. Et af årets absolutte højdepunkter med julegudstjeneste, traditionel julemiddag og julebal
17. december Kulturel aften:
19. december Forældrearrangement 10.30-14.30 herefter juleferie
- 1** Uge 1 Ankomst efter juleferien søndag den 3. januar fra klokken 16.00 og senest kl. 21.00



Bestyrelsen

Formand: Hans Henrik Philipp
Horsbølvej 16, Rejsby
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 36 70
rejsby-vinduer@mail.dk

Næstformand: Jens Germann
Sønderager 5, Frifelt
6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 32 87
germanns@bbsyd.dk

Mie Møller, Rejsby
Niels Peter Brodersen, Rejsby
Lars Jensen, Rejsby
Karin Clausen, Rejsby
Kirsten Schultz, Ribe

Redaktion: Susan Wiener Jørgensen, susanwiener@gmail.com

Berit Søndergaard Larsen, lustrupvej32@gmail.com

Forstander: Brian O. Bastiansen, bb@rejsby-efterskole.dk



REJSBY – EN VERDEN TIL FORSKEL



Rejsby Europæiske Efterskole ★ Kogsvej 3, Rejsby ★ DK-6780 Skærbæk ★ Tlf.: 74 75 36 22

kantor@rejsby-efterskole.dk ★ www.rejsby-efterskole.dk